

Kerkelijke uitvaartdiensten in Zaandam



Als een geliefd familielid overlijdt, overheerst het verdriet maar moeten er veel zaken geregeld worden. Ook heel praktische zaken zoals het regelen van de uitvaart.

Kiest men voor een kerkelijke uitvaart en begrafenis (of crematie), dan kan dat met een dienst vanuit de kerk of vanuit de aula van het uitvaartcentrum. Een predikant of een kerkelijk uitvaartleider, die daarvoor speciaal is opgeleid, zal dan die rouwdienst leiden met daaropvolgend de begrafenis of crematie. Dat moet zorgvuldig en respectvol gebeuren in nauwe samenspraak met de nabestaanden. Eventuele wensen van de overledene en natuurlijk ook van de nabestaanden zullen mede de vorm en inhoud van de afscheidsdienst bepalen. Ook voor hen die wat verder van de kerkelijke traditie zijn komen te staan, zal recht worden gedaan door zoveel mogelijk aan hun wensen en gevoelens gehoor te geven. In het gesprek met de nabestaanden wil de voorganger van de afscheidsdienst hoop en troost bieden door de verbinding te zoeken tussen het leven van de overledene en God's liefde en genade. Gezamenlijke vormgeving van de dienst, samen herinneringen ophalen en zo betekenis geven aan het voorbije leven kan veel steun kan bieden bij het afscheid van een geliefde.

Een kerkelijke uitvaartdienst vindt altijd plaats onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad. In onze protestantse gemeente zijn behalve de predikanten ook twee ouderlingen speciaal toegerust om uitvaartdiensten te begeleiden. Onze uitvaartbegeleiders zijn:

Tetty Boutsma-Stavast Al vele jaren op diverse manieren actief binnen de Protestantse Gemeente van Zaandam en op dit moment ouderling. (06-2723 5998 of t.boutsma-stavast@chello.nl)



'Het afscheid nemen van een geliefd familielid is zwaar en verdrietig; het is mooi om daar iets in te kunnen betekenen voor de nabestaanden. Ik wil hen bijstaan in hun verdriet om het verlies van hun dierbare en er samen met hen voor zorgen dat op een goede, warme en respectvolle manier

afscheid genomen kan worden en dat God's liefde en troost in dit afscheid doorklinkt.

Christine Weemhoff-van Gijn Sinds 2003 gediplomeerd pastoraal werker. Binnen de Protestantse Gemeente Zaandam actief als ouderling en zangeres. (075-7719567 of 06-33 614 196)

'Een afscheidsdienst naar de wens van de overledene, maar waar de nabestaanden zich ook gekend, en erkend voelen. Dat zou mijn doel zijn bij het voorbereiden en leiden van een uitvaartdienst. In alle gevallen wil ik recht doen aan hoe iemand heeft geleefd en hoe de omgeving het afscheid wil beleven. Ik hoop dat ik ook mensen die verder (of buiten) de kerkelijke traditie zijn komen te staan, een steun kan bieden in het vormgeven van het afscheid van hun geliefden.'



Ds. Sjaak Visser Sinds 2010 predikant van de Noorderkerk. Tevens is hij geestelijk begeleider: in een serie gesprekken helpt hij te ontdekken hoe geloof van betekenis kan zijn voor allerlei levensvragen en hoe je betekenis kunt geven aan ingrijpende gebeurtenissen. (06-233 07 123 of j.visser@pgz-zaandam.nl)



'Recht doen aan het leven dat geleefd is, en dat even in het licht van God en Christus stellen, dat is voor mij een kerkelijke uitvaart. Dat geeft hoop en het troost. Samen herinneringen naar boven halen en ontdekken waar je dankbaar voor kunt zijn. Ik vind het een uitdaging om de Bijbel in gewone taal te laten spreken, zodat het een licht kan werpen op het leven van de overledene.'

Ds. Birke Rapp Zij is tot augustus 2017 predikante van de Protestantse Gemeente te Zaandam en is aangesteld voor het gebied in en om de wijken Kogerveld en 't Kalf (06-2647589 of B.Rapp@planet.nl)



'Een kerkelijke uitvaart is voor mij stilstaan bij het verlies, rouwen maar ook vertellen over het leven, gelukkige en moeilijke momenten ontdekken, praten over geloof en twijfel en vooral ook danken voor de gemeenschappelijke weg. De grootste uitdaging is daarbij, om het verhaal van een mens met het grote verhaal van God te verbinden, het menselijke verhaal in een goddelijk licht te plaatsen.'

Ds. Pieter van der Woel is predikant van de Bullekerk, en heeft naast het westelijk deel van Zaandam ook een deel van oost als werkgebied. (06-446 30 333, pjwoel@pgz-zaandam.nl)

'Een afscheid dat de persoon doet spreken. Het is vaak na een lange weg samen: afscheid. Bij een rouwplechtigheid kan een thema uit het voorbije leven nog eenmaal krachtig worden neergezet. Waar je naaste voor stond weer even ingekleurd te krijgen in woord, of gebed, of lied. Steeds vaker staan we ver af van dit alles, maar ik help u daarbij.'



Wat verder van belang is:

Het tijdstip van de uitvaart kan *alleen* in overleg tussen de familie en de uitvaartbegeleider worden bepaald. Het is raadzaam daarin meteen de koster of kerkbeheerder van het betrokken kerkgebouw te betrekken. De uitvaartdienst wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de aanvrager (familie). Afspraken daarover worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de aanvrager (of gemachtigde) en de koster of de kerkbeheerder van het betreffende kerkgebouw.

Aan een uitvaartdienst zijn kosten verbonden. De hoogte daarvan is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Op onze website zijn deze kosten gespecificeerd: www.pgz-zaandam.nl.

Deze geven ook de vergoedingen voor voorganger of organist waar de locatie van de begraafplaats wordt gekozen. Tenzij anders afgesproken factureert PGZ altijd aan de aanvrager(s) / nabestaanden met wie de overeenkomst wordt aangegaan.

Mogelijk kiest de familie een predikant/uitvaartbegeleider van buiten. Voor een kerkelijke uitvaart dient de familie daarvoor altijd instemming te vragen aan een van de eigen predikanten (dus niet door de beoogde voorganger). In geval van een keuze voor een predikant of uitvaartbegeleider van buiten, of bijvoorbeeld organist van eigen keuze, dient de familie zelf met de betrokkenen afspraken te maken over een vergoeding.

Bij deze informatie brochure behoort ook een zogenaamde “*uitvaartwensenkaart*”. Om het voor de nabestaanden en ev. voorgangers wat eenvoudiger te maken is het prettig dat deze kaart zo ver mogelijk is ingevuld, misschien wel samen met uw dierbaren. Mede met behulp van bovenstaande beschrijvingen kunt u tot een voor u evenwichtig geheel komen. U legt deze kaart dan bij de andere belangrijke persoonlijke stukken.

Ten aanzien van uw wensen een enkele kanttekening: De predikant, waar u misschien een speciale band mee heeft en waarvan u ook zou willen dat deze de uitvaartdienst leidt, kan door afwezigheid mogelijk uw wens niet vervullen.

Ook aan begrafenissen zijn kosten verbonden. Ingaande april 2017 vraagt PGZ te Zaandam een bijdrage in de kosten:

Huur Kerkzaal (incl. koster) voor 2½ uur	€ 150
Gebruik kerkzaal langer per uur	€ 45
Predikant of uitvaartbegeleider van PGZ	€ 150
Organist incl. liturgie	€ 125

Uiteraard kunnen er meer specifieke wensen zijn. Deze staan op de website van PGZ of u kunt daarvoor contact opnemen met het Kerkelijk bureau: **075-6164620** of kerkelijkbureau@pgz-zaandam.nl

Geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12.00 uur in de Noorderkerk.

Noorderkerk, Heijermansstraat 127, 1502 DJ Zaandam

Contact persoon voor verhuur: Mevr. D. Reijling – 075-6167816

Westzijderkerk (Bullekerk), Westzijde 75, 1506 ED Zaandam

Contact persoon voor verhuur: F. Konijnenberg – 06-28777411