

Pinksterfeest 2012 'De Geest maakt het verschil' in de Oostzijderkerk

Muziek

Welkom

We worden stil om ons voor te bereiden op deze dienst afgesloten met 'In de naam van de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest. Allen: 'Amen'

Aanvangslied Gezang 242 vers 1 en 7
allen gaan staan

Groet en bemoediging

V. Genade en vrede zij u, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest

A. Amen

V. Onze hulp is in de naam van de Heer

A. die hemel en aarde gemaakt heeft

V. die trouw blijft tot in eeuwigheid

A. en niet loslaat wat zijn hand gemaakt heeft.

Amen

We zingen de Psalm van deze zondag, Psalm 68 vers 7
7 God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,

We bidden het kyrie-gebed m.b.v. Iona, Opstaan lied 42 Iona 42: Eeuwige schenk ons uw Geest, breng ons op adem, heel ons bestaan

1. God, als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer, vanwege relaties die niet stand houden vanwege teleurstellingen die we niet verwacht hadden, kom dan binnen in ons leven met uw zachte koelte uw frisse bries en draag ons op de vleugels van uw Geest:

2. God, als zorgen ons verlammen en de toekomst duister wordt, omdat we vastlopen op school of vastlopen in ons werk, kom dan binnen in ons leven met woorden die licht brengen en gedachten die hoop geven en draag ons op de vleugels van uw Geest:

3. God, dat wij met nieuwe ogen leren kijken met nieuwe gedachten leren denken met nieuwe oren leren horen, met nieuwe voeten weer opweg gaan, met nieuwe handen leren dienen, door Uw adem in beweging gezet in vuur en vlam door uw Geest. Amen.

We zingen Gezang 246 vers 1 en 4

Meditatief orgelspel als inleiding op het gebed om de Geest uit:

Choral varie sur le theme du "Veni Creator":

Premier Variation Maurice Durufle

We bidden om de verlichting met de Geest O God, Heilige Geest, kom ook vandaag tot ons en wees in ons midden, kom als de wind en zet ons in beweging kom als het vuur en doorgloeit ons, kom als de dauw en verfris ons, verlos, verander, vernieuw, onze harten, onze levens, voor ons bestwil, tot uw eer.

Dat vragen we U in Jezus naam. Amen.

We zingen met de kinderen uit 'Licht' lied 62 (mel. Gez. 296)

1 Het geloven dat je daag'lijks doet
is anders dan iets weten.

Het geeft je leven nieuwe moed
en valt niet af te meten.

Die hartenklop
houdt je rechtop.

Die laat zich niet verdoven.

Blijf dus in wond'ren geloven.

2. Het hopen dat je altijd doet
is anders dan het weten.

Het geeft je dagen nieuwe gloed.

Dat mag je nooit vergeten.

De wereld draait.

De wind die waait.

Zet alle ramen open

en blijf op wond'ren hopen.

Ontmoeting met de kinderen over de windmachines

We lezen uit Genesis 1 vers 1 – 5

We zingen uit Tussentijds lied 183 vers 1, 2 en 4

We lezen Handelingen 2 vers 1 – 8

We zingen Gezang 249 vers 1 en 2

Verkondiging

Elianne en Marjolein Bulthuis spelen: het adagio uit sonate in F-Dur, van Händel (HWV 370)

We lezen de leefregel uit Gal. 5 vers 13 – 25, afgewisseld met het zingen van Tui Amoris Ignem start 2 x door Taize-groep Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. Veni Sncte Spiritus, veni Sancte Spiritus.

we lezen vers 13 -16, we zingen Tui Amoris Ignem vers 17 – 21, we zingen Tui Amoris Ignem vers 22 – 25, we zingen Tui Amoris Ignem

Mededeling van overlijden

Op zondag 20 mei 2012 is overleden Rie van der Meulen – Blijenburg, weduwe van Alle van der Meulen, in de leeftijd van 84 jaar.

Zij woonde J.H. Cardinaelstraat 30.

Zij laat kinderen en kleinkinderen achter.

De begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaats gevonden in Zaandam na een dienst van Woord en Gebed.

Dankgebed en voorbede, afgesloten met het gemeenschappelijk bidden van het Onze Vader Jezus Christus, toen U als gekruisigde uw koningschap aanvaarde over deze wereld heeft U beloofd uw

Geest, uw Spirit, uw Bezieling naar ons te zenden, zodat we in beweging komen geïnspireerd door uw leven, uw kruis en uw opstanding.

En zo bidden we vandaag, kom met uw Geest, vul ons leven van top tot teen met uw aanwezigheid, met uw liefde.

En laat ons zo getuigen zijn van U in deze wereld, in deze stad.

Laat uw Geest in ons leven breken.

Laat Hem in ons lichaam als uw tempel doorwaaien, laat Hem als een frisse wind gaan door ons denken, doen en willen, meegenomen in zijn beweging naar mensen en plaatsen waar U zo nodig bent.

Laat uw Geest waaien in onze huizen, onze straten, onze buurten in Zaandam, dat er aandacht, zorg en betrokkenheid is, een luisterend oor, een vriendelijk woord.

Laat uw Geest waaien in onze dorpen en steden, in onze provincies, in ons land, dat bestuurders nooit hun eigen belang, maar altijd het grote belang en het belang van de zwaksten in oog hebben.

Laat uw Geest waaien door de instellingen, de bedrijven, de banken en de fabrieken, dat de onderlinge verhoudingen goed zullen zijn en gerechtigheid en heelheid van de schepping sturende waarden.

Laat uw Geest waaien door Europa, dat er bruggen in het fort gebouwd worden en er in wijsheid verantwoordelijkheid genomen wordt om de verbondenheid vorm te geven.

Laat uw Geest waaien over al die landen en volken die niet weten van hoop, die niet weten van het fundament van de liefde, dat zij ontdekken dat U door Jezus een nieuwe levensweg geopend heeft.

Laat uw Geest waaien door uw kerk, dat we steeds opnieuw geïnspireerd worden door uw goede nieuws, en in beweging gezet om daar anderen in te laten delen in woord en daad.

Kom met de kracht van uw Geest onze gemeenten binnen.

In stilte

Onze Vader

Mededelingen, met info over de reis naar Taize

Inzameling van de gaven

we zingen met de Taize-groep 'Bless the Lord' en 'Donna la Pace'

Bless the Lord my soul, an dbless Gods holy name. Bless the Lord my soul, who leads me into life.

Dona la pace Signore a chi confida in te. Dona, dona la pace Signore, dona la pace.

De ballonnen worden verspreid

Wij zingen als slotlied: Tussentijds 175 vers 1 en 4

Zending en Zegen

Uitleidend orgelspel

Uit: Choral varie sur le theme du "Veni Creator": Choral & Final

Maurice Durufle